

IN MEMORIAM.
Johannes Jacobus van Apeldoorn.

Bij het lezen van deze naam komt ons weer in de gedachten de prettige, vrolijke, joviale „Ap”, zooals hij genoemd werd door ieder, die hem kende. Niet lang maakte hij deel uit van onze gelederen — een goed jaar maar. — En dat is juist de tragiek in dit afgesneden leven. De weg was lang en vol distels en doornen voor hem en nu hij eindelijk heeft overwonnen — komt de dood en velt hem plotseling, als een boom door de storm geveld wordt.

Zij, onder ons, die hem kenden — en dat waren er velen — verliezen in hem een goeie bekende, een uitstekende collega, die we niet licht vergeten. Dat hij ruste in vrede!

LOURENS BOSCH.

LEIDEN, 9 Dec. 1911.