

VARIA.

Een onzer collega's ontving het volgende schrijven:

Achtbare Heer

Hier meede, mijn oprechte dank! Aan U Weledele Heer . . . , voor het kostbare paszend gebit, door UE. ten mijnen behoeve, en gebruik daargesteld.

In de eerste tijd, ging ik steeds met GloorCalie — waarvan buiten mijn weten het kwam dat ik eerst het gebit niet in mijn mond kon hebben, maar daar mij, van voor 4 weeke door een Dame geraden wierd, dat ik in plaats, een groot half bierglas, met gekookt koud water, en 2 leepels bruine zuiker en twee eetleepels met wijnazijn in dat zelve bierglas moest zame mingen zoo dat de bruine zuiker daarin smelte en dan 4 × op een dag met de inhoud van dat bierglas, de mond moest spoelen en dan zoo die drank op het zeere kakement 5 minuten 4 × op een dag houden. 't Welk ik heb gedaan; van zelf als ik gegeten heb, t' gebit reinigen. En nu kan ik *alles bijten*, mijn kakement is door de inhoud van gekookt koud water 2 leepels bruine zuiker, en 2 eetleepels Wijn azijn eenige malen gemaakt, verhard geworden en nu past het als *een bus* en kan alles bijten.

Nogmaals mijn Welgemeende dank voor UW. Edele *goede ! Hulp.*

Hoogachtend

Mevr. de Wed.

Uit de prijscourant van een kunstgebittenmaker :

„*Spoedkronen, stiftanden worden eventueel binnen
1½ uur afgeleverd.*”
