

KRONIEK.

APHORISMEN.

»Voor hen, die begrijpen ter overdenking, voor de overigen tot vermaak.«

Vakliteratuur en vergadering trachten het idealisme te bevorderen.

Wat is idealisme? Het bereikbare in de verbeelding.

Het ideaal is de waardemaat van de praktijk.

De praktijk hinkt achter het ideaal aan, want de werkelijkheid loopt op beenen terwijl het ideaal vleugels gebruikt.

Geen ideaal — geen vooruitgang.

Het ideaal is de categorische impératief voor de praktijk.

Vergaderingen zijn gelegenheden tot professioneele zelfontwikkeling, waar het ideaal hoogtij viert.

Praktijk blijft praktijk en ideaal is ideaal, d.w.z. tegenovergestelde begrippen, die elkaar nooit dekken.

Vergaderingen zijn gelegenheden, waar men in idealisme zwemt en voor 'n oogenblik de teleurstellingen van de praktijk vergeet.

De praktijk is een gelegenheid, waar de teleurstelling zich aandient en het idealisme een knauw krijgt.

Het ondankbaarste der praktijk is wel de onbereikbaarheid van het ideaal.

De grootste idealisten boeken de meeste teleurstellingen, omdat zij het meest naar een oplossing streven, die niet bestaan kan.

Een vergadering is een kampplaats voor idealisme.

De praktijk is niet ideaal en moet rekening houden met bijzondere gevallen. Alle gevallen zijn bijzondere gevallen, maar elk bijzonder geval is lang niet altijd veel bijzonders.

Het ideaal moet zijn niet het behandelen van ideale gevallen maar het behandelen van patienten, ongeacht het al of niet bijzondere van het geval.

Het onaangename van de tandheekkundige praktijk is gelijk het onaangename aan alle praktijken verbonden.

Ook de geneeskundige, natuurkundige en chemische vakken brengen hun teleurstellingen en wanbevrediging mee.

Overal, waar het ideaal gesteld wordt, wordt het niet bereikt.

Het ideaal vaarwel zeggen beduidt afstand doen van vooruitgang in de praktijk.

Wetenschap en kunst zijn idealen en nooit af.

Die meent praktijk naar zijn ideaal uit te oefenen is dom of lijdt aan zelfoverschatting.

Zijn ideaal is niet ieders ideaal. •

Die zijn ideaal verliest daalt als vakman.

De meest teleurgestelden hebben de grootste idealen.

Vergeet nooit, dat gij leeft van de praktijk en niet van idealen.

Ook de verkondiger van idealen is een profeet, die brood eet.

Behoudt uw ideaal als onuitwischbare droom, welke de poëzie is van den grauwen arbeid.

XXX.