

KRONIEK.

DINER-APHORISMEN.

Het jaar-diner rechtvaardigt alleen reeds het bestaan van het Tijdschrift.

Jonge menschen achten zich voor goeden raad te oud, en oude vinden zich niet jong genoeg meer.

Wijsheid is een mantel Gods, wetenschap een confectiepakje.

Onwetendheid is een zegen, dus heeft het geen zin knap te schijnen.

Wil je knap schijnen vertel dan nooit wat je weet; een klein aftrek-sommetje leert ieder wat je niet weet.

Verberg je fouten niet, maar biecht ze openhartig; een ander mist dan de pret ze te vinden.

Want op aarde is meer vreugde over een ontdekte zondaar dan over negen en negentig rechtvaardigen.

Wortelkanaalbehandeling is werken op smal spoor; de groote lijnen voeren naar de toekomst der tandheelkunde.

Een lichtzijde van ons vak is, dat de zon zoo zelden in de mond schijnt.

Probeer niet de wereld te hervormen in je tijdschrift; als je het niet meer kunt laten, stel het dan uit tot het volgende nummer.

Bouw je fouten op tot trappen voor een ander, om boven jou uit te klimmen.

Een redacteur hoeft nooit op zijn woorden te passen; dat doen de lezers wel.

Om de andere zullen ze je vertellen dat „het mis was”, en als je de gewoonte hebt anderen voor je te laten denken, geloof je soms dat ze gelijk hebben.

Verberg je schatting van eigen waarde; je collega's meenen stellig, dat je slecht taxeert.

Tollen om eigen lengte-as is een werk voor jonge honden, niet voor volwassen menschen.

Denk niet, dat men je bedoelingen begrijpt; de wereld is vol helderzienden, maar die kijken niet naar jou.

Probeer nooit gauw wat te schrijven; een vulpen is niet op hoogen druk gebouwd.

Slechts domme menschen beroepen zich op jou gezond verstand; de anderen hebben hun eigen hersens.

Redacteurtje zijn is geen mop, maar een zure plicht tegenover je professie.

Zeg nooit, dat een inzender niet op de hoogte is. Ten eerste kun je het toch mis hebben, ten tweede kan hij het ook van jou zeggen, ten derde kan de lezer jullie even hoog taxeerden.

En noem nooit een tegenstander met leelijke namen; als je hem met mijnheer aanspreekt gelooft hij, dat jij er ook een bent.

Helder denken is uiterst nuttig, maar de zetter houdt meer van een duidelijke hand.

Waardigheid is een deugd, die groeit met de stijfheid in je lendenen.

Je hoeft niet een snuit te zetten als een lijkbidder om te toonen, dat het leven je ernst is.

Bij medewerkers onderscheidt men congenitale, physiologische en desillusionnaire inertie.

Het wijzigen eener methode, naar jou manier van werken, berust gewoonlijk op je gebrek aan aanpassingsvermogen.

„Ariërs aller landen, vereenigt U!”

Denk nooit dat je vrienden zijn, zooals jij denkt, dat ze zijn.

Een „leider” moet nooit de koe bij de horens vatten; bij de staart is beter.