

DE JAARVERGADERING TE AMERSFOORT

16, 17, 18 JUNI 1922

De regelingscommissie voor deze vergadering heeft een zware taak gehad. Immers, de laatste herinnering was aan Maastricht en die herinnering leeft nog in vele harten voort!

Edoch, het moet gezegd worden, met eere heeft zij zich van die moeilijke taak gekweten en de Amersfoortsche bijeenkomst zal niet alleen bekend blijven als een goede, vlot verlopen vergadering, waar veel is afgedaan en alle meningsverschillen op de prettigste wijze tot een oplossing werden gebracht, maar ook omdat aan de gezelligheid de noodige aandacht was besteed, een aandacht die door de talrijk opgekomen leden zeer is gewaardeerd!

Vrijdagavond om 8 uur werd in het genoegelijke zaaltje van „Monopol” de vergadering geopend en het programma volgens de bepaalde volgorde afgewerkt.

Om 11 uur werd zij geschorst en verscheen het Utrechtsche Tandheelkundig Studenten Cabaret, dat op niet te overtreffen wijze, de aanwezigen tot laat in den nacht, of liever tot vroeg in den morgen heeft bezig gehouden.

Zaterdagmorgen werd weer op tijd begonnen en tegen lunchtijd hadden de verkiezingen voor het Dag. Bestuur plaats.

Met groote meerderheid kwam bij eerste stemming Holthaus als voorzitter te voorschijn, hetgeen een krachtig applaus van de vergadering uitlokte.

De voorzittersmoeilijkheid was dus al heel gauw tot een goed einde gebracht!

Voor de functies van secretaris en penningmeester bleek Amsterdam sterk favoriet, Pitsch en Edel werden resp. in die kwaliteit gekozen en was het H. B. dus weder compleet.

Dit was het moment voor de lunch en dus trokken allen naar het Berg-Hotel, waar wij reeds met smart werden verwacht.

Om 3 uur werd de vergadering weer heropend en was de technikerskwestie aan de orde.

Er was een geanimeerde discussie, waarvan het slot was dat er een commissie zal worden benoemd, die met bekwamen spoed van advies zal dienen, om, met inachtneming van het onaantastbare standpunt, dat de plaats van den techniker in de werkplaats is, de middelen aan te geven die kunnen leiden tot een betere opleiding en een eventueel in te stellen examen voor den tandtechniker.

Tot slot was aan de orde de installatie van het nieuwe Hoofdbestuur.

Alvorens hiertoe over te gaan herdacht van Hasselt de scheidende bestuursleden, in het bijzonder Hamer en Kolde-wijn, die sinds de oprichting van de Maatschappij onafgebroken als H. B. lid zijn werkzaam geweest.

Hij overhandigde hen, namens het Hoofdbestuur een gouden charivari, ter gedachtenis aan deze jaren en het daverend applaus der vergadering onderstreepte de hulde, door den voorzitter gebracht.

Daarna werd het nieuwe Hoofdbestuur geïnstalleerd, waarbij vooral Holthaus door den heengaanden voorzitter hartelijk werd toegesproken, waarop de eerste den hamer overnam en zich haastte zijn maidenspeech als voorzitter af te steken, hetgeen een alleszins gelukkig debuut mocht heeten.

Nadat ten slotte van Hasselt naar behooren was dank gezegd voor al hetgeen hij in de jaren van zijn presidium voor zijn Vereeniging gedaan had, hetgeen de aanwezigen in een soort van Amerikaansche opwinding bracht, werd om zes uur de vergadering gesloten.

Men was thans al uitmuntend in de stemming en die werd er aan het diner in Birkhoven niet minder op.

Een collecte, daar gehouden voor het nieuw opgerichte Ondersteuningsfonds, bracht pl.m. f 500.— op.

De Zondag was gewijd aan een autotocht die met een toerwagen ondernomen werd, terwijl verschillende collega's in eigen wagens voor dit vehikel een passend eere-escorte vormden.

De wegblijvers van deze vergadering hadden ditmaal weer heel erg ongelijk!
