

BERICHTEN EN VARIA

IN MEMORIAM HENRIËTTE VAN GELDEREN

29 October j.l. overleed geheel onverwacht Mejuffrouw Henriëtte van Gelderen, tandarts te 's-Gravenhage. Onder de jongeren zullen er velen zijn, die haar niet hebben gekend, zij bezocht de laatste jaren slechts zelden een vergadering, daar het verblijf in rookerige zalen haar verboden was.

De ouderen echter zullen zich haar herinneren als een der eerste vrouwen die in ons land praktijk uitoefende, en dat deed met animo en met succes.

Leerlinge van Picnot, de beroemde Haagsche tandarts, vestigde zij zich te Amsterdam, waar zij reeds spoedig zich in een mooie praktijk verheugen mocht; het zomerhalfjaar practiseerde zij in haar villa te Driebergen.

In die jaren nam zij actief aan het vereenigingsleven deel, en verschenen er ook publicaties van haar hand zoowel in ons Tijdschrift, als in buitenlandsche periodieken.

In 1910 begaf zij zich metterwoon naar Den Haag, en ook hier slaagde zij er zeer spoedig in, zich een groote praktijk te verwerven. Ondanks het feit, dat de laatste jaren haar gezondheid wankel was, is zij blijven werken tot het einde, omdat haar beroep en haar werk haar het liefste waren. Haar zorg voor de patiënten was buitengewoon groot. Zij behandelde drie generaties en met onfeilbare zekerheid kende zij — zonder hulp van de boeken — de monden van haar patiënten, en al wat daarin was verricht.

Die patiënten droegen haar een groote achting en vereering toe, en wie — als ondergeteekende — in de gelegenheid was de vele brieven te lezen uit alle oorden van ons land, waarin van die waardeering op niet te miskennen wijze werd blijk gegeven, moet daaruit de overtuiging putten dat zij in hare langjarige praktijk, hare vele

patiënten een goede hulp en vaak een vertrouwde steun is geweest en reeds in de jaren dat het aanzien van de tandheekunde minder groot was dan tegenwoordig, veel gedaan heeft dat kon bijdragen tot verheffing van ons beroep.

Immer hulpvaardig, wanneer het gold hare collega's van dienst te kunnen zijn, had zij de waardeering van allen die haar kenden, en bij de crematie te Westerveld heeft Klinkhamer, sprekende namens de verschillende Vereenigingen waarvan zij lid is geweest in enkele trefende woorden aan die gevoelens uiting gegeven.

Toen de met schatten van bloemen getooide baar, onder de tonen van het orgel langzaam aan onze oogen was onttrokken, keerden wij terug in het besef, dat hier was heengegaan een vrouw, wier sterke persoonlijkheid en groote beminnelijkheid onvergetelijk zullen blijven voor de velen die het voorrecht hebben gehad haar gekend te hebben.

CH. F. L. NORD.

Bevorderd tot tandarts: Mej. *M. Linnewiel* en de Heeren: *J. Alberts*,
W. J. v. d. Bilt, *J. H. J. Gerard*, *J. Topzand*.
