

ZESDE LUSTRUM DER T. S. V. „JOHN TOMES”

Gelukkig de verslaggever, die niet behoeft te huichelen. Het Zesde Lustrum der T. S. V. John Tomes mag in alle opzichten geslaagd genoemd worden en een succes voor het Bestuur en de actieve Lustrumcommissie beide. De feestvreugde begon reeds Woensdagavond 9 November, de viering van het Oud-jaar der Vereeniging. Eerst de installatie der nieuwe leden 77 in getal, met een rede van den Voorzitter, den Heer J. L. G. le Rütte. De plechtigheid werd besloten met een fakkeloptocht — een eerewacht te paard van rood-gerokte ruiters — galakoetsen met een onnoemelijk aantal paarden bespannen — vaandel van John Tomes en muziekbegeleiding — alles geëncadreerd door zóó veel Utrechtsche agenten als er maar in staat zijn op een rappe klepper te stijgen; kortom alles dik op orde! Jammer van den regen dien avond; toch ging de stoet langs Directeur, Burgemeester, Rector Magnificus, en de Lectoren Switters en van Loon — om terug te gaan naar het Vredenburg. Daar kwamen ze nat en dorstig aan, de feestgangers, ter viering van den oudjaarsavond, met Goudsche pijpen en warme wijn met appelbollen.

De Voorzitter van John Tomes hield een rede, waarbij hij die nagedachtenis eerde van den peet der Vereeniging Sir John



De „Tomes”-
praeses
J. L. G. le Rütte.

Tomes en aan het slot de leiding voor de lustrumdagen overgaf in handen van de Lustrumcommissie, die hij dankte voor al haar werk, speciaal den Voorzitter, den Heer De Leau.

De Voorzitter der Lustrumcommissie, daarna het woord voerende, gaf een overzicht over de werkzaamheden der Commissie en aanvaardde de Voorzittershamer der Vereeniging.

Om 1 uur begon het bal in de groote Congresszaal van het Jaarbeursgebouw. Ook hier bleek weer, hoe alles verzorgd was in alle opzichten: de anders zoo koude zaal was onherkenbaar gezellig gemaakt, met honderden lampjes, met slingers van groen en bloemen en doeken. En als muziek dien avond twee bands, die zonder pauze elkander afwisselden tot half vier. En één der Bands was bezet met eigen krachten; deze Tomes-Band mag hier voor haar onvermoeide werkzaamheden wel eens een extra pluimpje hebben, want ze hebben zich gedurende deze dagen flink geweerd. Ondanks de vooruitzichten van de vermoeienissen der feestweek, wist men de dansende paartjes tot laat bijeen te houden. En het zou nog wel later geworden zijn, als de Feestcommissie niet zoo verstandig geweest was om, met het oog op de komende dagen, om half vier de kinderen naar bed te sturen.

De Donderdag droeg een gemengd karakter en was bestemd voor de herdenking van het 50 jarig bestaan van het Tandheelkundig Onderwijs in Nederland, voorafgegaan door de promotie van Lector J. A. W. van Loon tot doctor honoris causa. Toch heeft Tomes ook dien dag getracht de hiaten te vullen en is er in geslaagd in Utrecht merkbaar te maken, dat het geen gewone dag was, maar een feestdag. Daar waren de ontvangst der Reunisten aan het Station, de optocht door de stad, wederom door de Eerewacht te paard en door Tinus met het vaandel voorafgegaan; de stoet was met zorg in elkaar gezet. Langs een kleine omweg door de stad naar het Vredenburg, waar de plechtigheid plaats had van het hijschen der Lustrumvlag, welke door het Dames-Vlaggecomité werd

aangeboden en ontplooid door Mevrouw de Groot. Dan de Reunie-lunch en met haastigen spoed naar de Aula. Na afloop van alle officiële gebeurtenissen, welke aan eere-promotie van Dr. van Loon en de plechtige herdenking van het 50-jarig bestaan van het Tandheekkundig Onderwijs in Nederland verbonden waren, werden alle gasten van het diner weder verwacht in de Congres-zaal om het bal, door John Tomes aangeboden, bij te wonen. Ook de hooge gasten van den maaltijd gaven aan de uitnoodiging gehoor en namen een kijkje bij de danslustigen, terwijl er eenigen nog een paar verdienstelijke dansnummers ten beste gaven. Ook hier weer feestvreugde en stemming tot laat in den nacht.



De jonge doctor wordt „gehuifd”.

Dan de Vrijdag, de dag van de officiële toespraken in de Aula, waar onder de aanwezigen werden opgemerkt: Voorzitter van het College van Curatoren en de Burgemeester, tevens Lid van dit College, de Secretaris van Curatoren, Rector Magnificus en Secretaris van de Academische Senaat, de Voorzitter van de Medische Faculteit en enkele andere Hoogleraren, benevens vertegenwoordigers van de Senatus Veteranorum van het Utrechtsch Studenten Corps, van het Bestuur der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging en van de Senaat der Unitas Studiosorum Rheno-Trajectina en vele andere autoriteiten. Helaas was de opkomst der leden van John Tomes bedenkelijk gering!

Eerste spreker was de Praeses van John Tomes, de heer J. L. G. le Rütte, die de levensvatbaarheid van de T. S. V. in het licht stelde en niet alleen haar bestaansrecht naast de algemeene studenten corporatiën ten volle bewees, maar zelfs haar noodzakelijkheid aantoonde om te strijden voor de vervulling van onze speciale wenschen, die maar al te vaak



Ontvangst der Réémisten aan het station 9 Nov. 1927.

bij de algemeene corporaties in de verdrukking zouden geraken. De Praeses gaf vervolgens een historisch overzicht van opleiding en huisvesting der studenten in de tandheekunde van af 1865 en de voortdurende strijd voor verbetering van dit onderwijs, en gaat na, hoe in dit streven behoefte gevoeld werd aan een T. S. V., welke, in 1897 opgericht — thans 291 van de 346 studenten omvat. Hij wijst op de verhuizing van Neude naar Wittevrouwenstraat, vervolgens naar Payenborgh, en de uitbreiding Maliebaan en Biltstraat, en spreekt de hoop uit, dat 1927 nog betere tijding zal brengen. Daarna wees de heer le Rütte op de banden, die er steeds blijven tusschen de Vereeniging en haar Oud-leden, welker hechtheid het beste getoond werd in 1925, toen zij aan de T. S. V. een vaandel ten geschenke gaven.

Zich richtende tot de vertegenwoordigers van U. S. C., U. V. S. V. — Unitas, verklaarde de Voorzitter, dat het de wensch van John Tomes is, dat de goede verhouding tot deze vereenigingen steeds moge voortduren. En dat ook de leden van John Tomes den geest van collegialiteit zullen weten te bewaren, die de oprichters er in gebracht hebben.

Hij besloot:

„Blijft in John Tomes een vereeniging zien, die uw gemeenschappelijke belangen als studeerenden behartigt en daarnaast het saamhoorigheidsgevoel bij ons versterkt. Zij biedt u arbeid en ontspanning, doch zij vraagt van ons allen, dat de nagedachtenis van haar peet, sir John Tomes, geëerd zal worden door studie en onderzoek op tandheekkundig gebied.”

De rede ondervond luiden bijval.

Vervolgens sprak prof. dr. B. J. H. Ovink, rector magnificus der universiteit, eenige woorden van gelukwensch namens den academischen senaat. De senaat verheugt zich in dit feest van John Tomes en spreekt de hoop uit, dat nog zeer vele lustraven opgewekt zullen mogen worden gevierd.

Dr. Th. Dentz, eere-voorzitter der vereeniging, hield vervolgens een korte toespraak, waarin hij gewaagde van de aangename herinneringen aan John Tomes. Hij wenschte haar een lang leven toe.

Dr. H. de Groot, directeur van het Tandheeskundig Instituut, wees in zijn woord van gelukwensch op het goede contact tusschen de jaarcommissies van John Tomes en de directie van het Instituut, wat veel moeilijkheden voorkomt en dan ook ten zeerste gewaardeerd wordt. Hij stelde voorts in het licht, dat John Tomes steeds het wetenschappelijk peil harer leden tracht op te voeren, wat van harte toejuiching verdient. Spr. hoopte, dat zeer vele lustra voor de vereeniging zouden mogen volgen.

De heer J. J. Backer Dirks voerde ten slotte het woord als Voorzitter der Reunie-Commissie. Hij wees er op, dat van de oprichters van de T. S. V. nu nog de meerderheid in de professie aan de spits staat en gewaagt van het toenemend aanzien der Vereen. bij autoriteiten en de algemeene studenten corporaties. Hij spreekt de hoop uit, dat dit Lustrum het 5de nog zal overtreffen en dat hij in John Tomes een goede geest zal aantreffen, die voor de Tandheeskundige Vereenigingen in de toekomst een aanwinst zal blijken.

Op dit officiële deel, volgde receptie van het Bestuur der T. S. V. John Tomes in de zalen van Hotel „des Pays-Bas” van 3½—5½, welke wederom door de reeds in de aula aanwezige autoriteiten werd bezocht. Ter zelfder tijd werd er in andere zalen van het Hotel een Thé-dansant gehouden, waar het groote aantal aanwezigen zich met een dansje vermaakte.

En des avonds brak het oogenblik aan, waarop de tandheeskundige student blijk kon geven, ook op de planken thuis te zijn. In den schouwburg, welke zoo goed als geheel bezet was, werd door hen opgevoerd het geestige blijspel „Kwelduiveltje”.



Het galadiner van „John Tomes” 12 Nov. 1927.

Ook hier weer werden onder de aanwezigen, die de voorstelling bijwoonden opgemerkt de Burgemeester, Dr. Fockema Andreae, Curator der Universiteit, baron de Geer van Jutphaas, Secretaris van Curatoren, Prof. Dr. Ovink, Rector-Magnificus, Prof. Dr. v. d. Broek, Voorzitter van de Faculteit der Geneeskunde, Dr. de Groot, Directeur van het Tandheelkundig Instituut en de Lectoren Switters en Bakker, de Commandanten van de te Utrecht in garnizoen liggende corpsen, de Senaten van de verschillende studenten-organisaties en vele andere autoriteiten.

Het stuk werd goed gespeeld en dan ook hartelijk ontvangen, een waar succes voor alle medewerkers, die aan de stemming in de zaal wel konden merken, dat de aanwezigen zich amuseerden.

De entr'actes werden opgefleurd door de muziek van de Tomes-band.

Na afloop der voorstelling had er een huldiging der artisten plaats, een 40-tal bloemstukken werden achtereenvolgens ten tooneele gevoerd.

Het eerst sprak de heer Bakker namens Lectoren, vervolgens Backer Dirks namens Reunisten, om de spelers te huldigen. Daarna volgde een hulde door den Voorzitter van John Tomes, door den Rector van het U. S. C., door Praeses U. V. S. V., en de tooneelvereniging uit deze corporatie, door den afgevaardigde van de commissie voor het Utr. Studententoneel, den Rector van Unifas, den Voorzitter van de Utr. Studenten-tooneelvereniging. Vervolgens bracht de Voorzitter van John Tomes op zijn beurt hulde aan de Lustrumcommissie en de spelers, terwijl de Voorzitter dezer Commissie weer lof toezwaaide aan hen, die bij de repetities en opvoering zich zoo verdienstelijk hadden gemaakt. Kortom een avond vol vreugde, hulde en bloemen, welke ook nu besloten werd door een balavond, wederom vol animo tot laat in den nacht!

En dan de laatste dag — Zaterdag.

's Middags opvoering van „'n Champagnedroom" door het Ned. Operette Gezelschap — Dir. Jacq van Bijlevelt. De

Schouwburg was aardig bezet en het stuk liep vlot, terwijl de aanwezigen zich blijkens het applaus best amuseerden. Na afloop der voorstelling bestond gelegenheid om een opkikkertje te nemen: de heeren-oud-leden werden verwacht voor een „Borrelmiddag”. Hier was de opkomst niet zoo overdadig groot, maar de kwaliteit was goed en de trek ook. Je raakt in zulke dagen gewend aan „the day after the night before.” Maar vele oud-leden prefereerden het blijkbaar om met eigen bespanning het „ééne glaasje Bols per dag” in te nemen.

Waar een ieder zijn (vloeibaar) graantje ook pikte, het terrein was tegen half acht voorbereid om een gala-maaltijd te ontvangen. Hier steeg de vreugde ten top en onder de toediening der medicijnen kwamen de tongen los en werd het woord gevoerd door Bakker, die als tafelpraeses fungeerde en als docent sprak; door den Voorzitter van John Tomes, le Rütte; door den Voorzitter der Lustrumcommissie, de Leau; door den Voorzitter der Reunië-Commissie, Backer Dirks; namens de 3 Tandheelkundige Vereenigingen door A. L. J. C. van Hasselt; door het Eere-lid en oprichter S. Blaauw; door den Oud-Praeses v. John Tomes, Segboer en door den Lucullus Klinkhamer. En onder alle speechen gingen de kransen en bloemen van hand tot hand.

Een fotograaf blijkt aan zoo'n tafel een onvermijdelijk kwaad en velen zouden een onaanzienlijken dood door gasverstikking gestorven zijn, indien niet een leger van 232 vrijwilligers met evenveel servetten een krijgdsdans hadden uitgevoerd.

Na het diner, niet even achterover in een luien stoel, maar op naar de feestzaal voor het gala-bal, dat ook dien avond weer zou laten zien, hoe goed en hoe lang zich groot en klein weet bezig te houden met muziek en dans.

Onder dit alles een paar ingestudeerde dansnummers, een welwillende poging van Nord om door een Amerikaansche verkooping wat geld in de Lustrumkas te brengen en als de avond dreigt te eindigen, dan wordt op het Vredenburg de Lustrumvlag weer neergehaald, in de feestzaal binnengebracht en opgeborgen tot een volgend Lustrum! J. J. B. D.