



JUBILEUM MARGADANT

Het kwart-eeuwfeest van den beheerend Redacteur werd door de Vereenigingen, die hij al die jaren heeft gediend, aangegrepen als gelegenheid van hunne appreciatie te getuigen in den vorm van een door Bart Peizel geschilderd portret van zijn echtgenoot.

Op 20 November j.l. werd hem dit geschenk aangeboden door College Loeb, voorzitter van de A.T.V., namens deze afdeeling en mede uit naam van het Tijdschrift, de Maatschappij, de Ver. v. Ned. Tandartsen en het Tandh. Genootschap.

De receptie werd gevolgd door een maaltijd, waaraan een vijftigtal collega's met hunne dames deelnamen en waar vele sprekers getuigden van hunne waardeering en vriendschap.

Zowel het gesprokene als de stemming aan het bij uitstek geanimeerde diner, zal den jubilaris de overtuiging hebben geschonken, dat zijn werken in de afgelopen jaren niet vergeefs is geweest.

NORD.

ACHTSTE LUSTRUM „JOHN TOMES”

12 en 13 November 1937.

Op luisterrijke wijze heeft „John Tomes” het veertig-jarig bestaan der Vereeniging gevierd.

Nadat op 11 November volgens de gebruikelijke traditie het feest met de Oudejaarsavondviering was ingezet, werden Vrijdagmorgen de reunisten plechtig aan het Centraal Station ontvangen en door de eerewacht van „Tally Ho” begeleid naar Pays-Bas gebracht, waar de Lustrumvlag geheschen werd.

Na een gezellige lunch had om halfdrie de officieele herdenking plaats in de fraai gerestaureerde Aula.



In de Aula

Behalve de voorzitter van „Tomes” sprak de Rector Magnificus, Prof. B o e k e, tevens voor de medische faculteit en als docent van de Tandheelkundige Studenten, de Directeur van het Instituut namens Lectoren en Van Hasselt voor de reunisten.

Na deze zeer geslaagde bijeenkomst was om 4 uur de receptie van het Bestuur in Pays-Bas. Van Hasselt bood daar — namens de reunisten — zilveren kandelaars en zilveren sigarendoos aan voor de bestuurskamer en vervolgens kwamen tallozen: Curatoren, Professoren, stedelijke hoogwaardigheidsbekleeders, afgevaardigden van een groot aantal organisaties, benevens zeer vele oud-leden hunne gelukwensen aanbieden.

Om 8 uur werd in een stampvolle Schouwburg, met alle ceremonieel aan dergelijke gala-studententoneelavonden verbonden, een opvoering gegeven van „The Laughing Lady” van Alfred Sutro.

Men kan wellicht van meening verschillen over de vraag of dit stuk nu juist een geschikt studenten-lustrum-stuk was, maar vast staat dat het allervoortreffelijkst werd gespeeld! Allen hadden zich klaarblijkelijk met volle toewijding aan hun taak gegeven en met name de vrouwelijke hoofdrol bereikte een spelpeil, dat ver uitging boven een dilettanten gemiddelde.

Welverdiend waren dan ook de talrijke bloemstukken, die voor de „Tomes” Tooneelvereniging werden aangedragen, waarbij tevens bleek dat de verstandhouding tusschen „Tomes” en de overige studenten-gezelschappen niets te wenschen overlaat.

In het jaarbeursrestaurant vond vervolgens een honorairen souper plaats, terwijl in de groote zaal tot zeer vroeg in den morgen een geweldig gedrang was van dansende paren.

Zaterdag was er een officieele koffietafel op het kasteel Nijenrode, gevolgd door een Springconcours, georganiseerd door „Tally Ho”, de rijvereniging van „John Tomes”.

Hier heeft Pluvius zeer ontijdig ingegrepen en gemaakt dat ondanks de zonneschijn van de morgenuren, des middags de omgeving van het kasteel een ontzaggelijke modderpoel werd, afbreuk doende aan de prestatie der ruiters en ruineus voor het schoëisel der toeschouwers.

De stemming vermocht het echter niet te bederven, zoodat „Tally Ho” toch met genoegen op dit uitnemend georganiseerde concours kan terugzien, dat besloten werd met een thé-dansant, waar de volte angstwekkend was.

Des avonds had in het Jaarbeurs-restaurant het galadiner plaats in de zoo groot mogelijk gemaakte dinerzaal, waar desondanks geen kip meer bij kon, zoodat het presidium voor den tafelvoorzitter een geenszins gemakkelijke taak was, een taak waarvan hij zich echter toch met talent kweet.

Het gebruikelijke bal, dat hierbij aansloot, hield wederom tot een vergevorderd uur de dansenden tezamen, terwijl een bar in de zijzaal den niet-dansenden de gelegenheid bood tot de wijsgeerige bespiegelingen, waartoe soortgelijke feesten aanleiding schijnen te geven, een gelegenheid waarvan — gezien de animo — dankbaar gebruik werd gemaakt!

Wij willen dit verslag niet eindigen zonder een woord van hulde aan het Bestuur, aan de Lustrum-Commissie, de Feestcommissie en de Ordecommissarissen, voor de voortreffelijke wijze, waarop deze feestelijkheden waren voorbereid en voor de groote hulpvaardigheid, den reunisten bij voortduring bewezen.

Zij allen kunnen met groote voldoening op hun moeitevolle arbeid terugzien en de reunisten, van hun kant, kunnen zich eveneens verheugen. Immers, een zóó bloeiende Vereeniging, met zoovele functionarissen, belooft veel goeds voor het toekomstig tandheelkundige vereenigingsleven!

NORD.