

# BOEK BESPREKING



TANDHEELKUNDIGE STUDENTEN ALMANAK 1938.

De Almanak 1938 sluit zich waardig aan bij de rij zijner voorgangers en draagt tevens een bijzonder cachet als Lustrum-editie.

Dit zoo geslaagde lustrum wordt uiteraard uitvoerig gerefereerd en fraaie foto's bewaren de herinnering aan het veertig-jarig bestaan van „John Tomes”. Voor het overige vinden wij de bekende rubrieken terug, ditmaal verlucht met goede en geestige teekeningen.

Van de hand van W. A. Becker werd — naast een foto — een artikel opgenomen, gewijd aan den Lector B. R. Bakker, die op 8 October 1937 zijn zilveren jubileum als docent herdacht.

De verslagen spreken dit jaar van een prettige stemming en het geheel versterkt nog den lustrumindruk van een krachtige en bloeiende Vereeniging. Aan de Almanakredactie onze hulde voor een keurige prestatie!

NORD.

---