



IN MEMORIAM J. J. FOLKERTS

Onze professie heeft in de afgelopen maand een van haar meest enthousiaste leden verloren: J. J. Folkerts is van ons heengegaan. Na een ziekte van 6 weken is dit leven midden in zijn bloei afgebroken en blijft ons slechts de herinnering aan zijn vriendschap en werkkraft.

Wat hij deed, deed hij met vreugde en enthousiasme, wat hij aanpakte werd tot het einde toe volbracht, zijn leven leefde hij „gründlich”, niet half.

Geen verwondering behoeft het te wekken, dat hij, met zijn zorg en verantwoordelijkheid voor hetgeen hij als tandheelkundig werk afleverde, en daarbij de beschikking had over een zeer levendig „esprit” in de conversatie met zijn patienten, spoedig het vertrouwen van velen gewonnen had. Naast deze drukke practijk ontbrak hem toch nooit de tijd tot verdere studie, waarbij grensgebieden en algemeen medische vorming een belangrijke plaats innamen.

In het verenigingsleven in het Gooi nam hij — hoewel zich niet steeds op den voorgrond stellend — een belangrijke positie in.

Een goed vriend en een serieus werker is van ons heengegaan.

De plaats die nu in onze rijen is opengekomen zal niet spoedig weer door een ander ingenomen worden.

Hij ruste in vrede.
