



Aan de Leden van „Het Ivoren Kruis”, Nederlandsche Vereniging voer Mond- en Tandhygiëne.

DE RAMP TE ROTTERDAM.

Zowel in het pand Boezemsingel als te mijnen huize zijn de voorraden propaganda-materiaal bij den brand te Rotterdam verloren geraakt.

In verband met een actie voor Schooltandverzorging, heeft „Het Ivoren Kruis” behoefte aan een aantal exemplaren der Brochure Schooltandverzorging.

De tweede druk hiervan was persklaar, maar ook hiervan is de copie vernietigd en waar deze vrij belangrijke wijzigingen heeft ondergaan, zal deze herdruk niet op zeer korten termijn kunnen verschijnen. Daarom verzoek ik die leden, die in het bezit zijn van meerdere exemplaren der Brochure Schooltandverzorging, deze aan de Vereeniging te willen afstaan en toe te zenden aan mijn adres, Eendrachtsweg 2a, Rotterdam.

J. J. BACKER DIRKS,
Voorzitter van „Het Ivoren Kruis”.

UIT INDIË

Mededeelingen uit Nederlandsch-Indië, die ons — kort voor den oorlog verzonden — eerst in Augustus bereikten, gewagen van een gehouden Congres te Bandoeng, waar een Commissie werd benoemd om te trachten weer tot smelting te komen van de beide thans in Indië verschijnende tandheelkundige Tijdschriften.

Wij willen hopen, dat deze poging zal gelukken in het belang van de Indische tandheelkunde.

Ook blijkt ons, dat het Hoofdbestuur van de Nederlandsch-Indische Maatschappij een request heeft gezonden aan den Gouverneur-Generaal, waarin werd verzocht: „wettelijke maatregelen te willen bevorderen, dan wel andere maatregelen te willen nemen, daarheen leidende dat het aan vreemdelingen niet meer mogelijk zij in Nederlandsch-Indië het beroep van tandarts of Indisch tandarts uit te oefenen.”

Dit request was verdedigd op economische gronden en heeft in de Indische bladen een zeer slechte pers gehad. Men meent — en o.i. niet ten onrechte — dat er geen aanleiding is om het monopolie van de tandartsen te beschermen ten koste van het algemeen belang, dat daar te lande rustig nog een uitbreiding van tandheelkundige hulp kan verdragen.

Uiteraard werd daarbij die economische positie nog eens onder de loupe genomen en de couranten juichen het toe, dat de tijden veranderd zijn waarin volgens hen de tandartsen op grond van hun monopolie, exorbitante honoraria verlangden. Men acht het nuttig en noodig, dat hierin verandering is gekomen en wenscht zeker geen maatregelen te steunen, die ertoe zouden kunnen leiden de oude toestanden terug te krijgen.

Het wil ons voorkomen, dat de Indische Maatschappij voor Tandheelkunde meer werkelijkheidszin zou hebben bezeten, indien zij dit request in de pen gehouden had, omdat naar onze meening, de hier gesignaleerde reacties van te voren hadden kunnen worden voorzien, een gunstige beschikking op het request al wel zeer onwaarschijnlijk lijkt en met dit alles aan het aanzien van de tandheelkunde in Nederlandsch-Indië zeker geen goed is gedaan.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN
BESTUUR VAN DE NED. VEREENIGING VOOR MOND- EN
TANDHYGIËNE „HET IVOREN KRUIS”.

De voorzitter, J. J. Backer Dirks, opende deze vergadering met een reeks droeve mededeelingen voor de vereeniging.

Het feit, dat de Nederlandsche Vereeniging voor Mond- en Tandhygiëne „Het Ivoren Kruis” te Rotterdam gevestigd is, heeft medegebracht, dat deze vereeniging mede zwaar werd getroffen bij de ramp welke over deze stad gekomen is.

De meeste bezittingen van de Vereeniging bevonden zich daar ter stede en ook de meeste objecten welke van beteekenis waren voor haar geschiedenis. Bovendien bevond alles zich helaas juist op plaatsen die zijn verwoest: het huis aan de Hoogstraat en de polikliniek der R.T.V. aan den Boezemsingel.

Ten huize van den voorzitter gingen verloren:

Alle archiefstukken, waaronder de oude notulenboeken, notulen der bestuursvergaderingen sinds 1931 bijgehouden en alle archiefstukken betreffende de werkzaamheden vanaf de oprichting!

Drie albums, betrekking hebbende op het 25-jarig bestaan, een voorraad gedenkboeken, reglementen, een groote voorraad postpapier enz. Verder een groote voorraad propagandamateriaal.

Volgens taxatie: 100 A.B.C.-boekjes;
 20 boeken Witthaus;
 75 brochures Schooltandverzorging;
 75 leer- en kleurboeken;
 50 Volker van Waverveen „’s avonds als wij
 slapen gaan”;
 75 Ferguson’s prentenboeken;
 200 Kleine brochures;
 10 Groote brochures;
 250 Raadgevingen voor Moeders.

Bovendien verbrandden aan den Boezemsingel: 50.000 Kleine brochures;
500 Gidsen voor ’t Museum.

Van het Museum, dat juist het komende jaar in het Centrale Gebouw voor de Volksgezondheid te Rotterdam zijn blijvende behuizing zou vinden, is slechts gespaard gebleven, wat tentoongesteld was in het Museum van de A.N.V. „Het Groene Kruis”, Nieuwe Gracht 69, te Utrecht.

Dat zijn de vitrines, de platen van K r a b b é en enkele andere kleine voorwerpen. Dit stemt tot voldoening aangezien het een belangrijke geldswaarde vertegenwoordigt, maar daartegenover staat dat het werk, door de leden der verschillende commissies tot stand gebracht voor de tentoonstelling 1935 waardoor deze haar bijzondere aantrekkelijkheid heeft verkregen, aan den Boezemingsel verbrand is.

Uit de oude gegevens is gebleken dat aan deze afdelingen ongeveer f 2000.— ten koste gelegd werd.

Bovendien gingen onze films en de geheele collectie lantaarnplaatjes verloren.

De geheele voorraad schoolplaten, waaromtrent juist tot gratis verspreiding op uitgebreider schaal was besloten, bevond zich bij de Firma Immig & Zn. welke eveneens verwoest is. 3800 schoolplaten gingen verloren.

Tenslotte zijn ten huize van den voorzitter nog verbrand de copy voor den tweeden druk der brochure schooltandverzorging, welke belangrijk omgewerkt en persklaar was, benevens alle cliché's.

Gelukkig bevond de nieuwe kleuterplaat welke in ontwerp gereed was, zich in veiligheid.

Hoewel de vereeniging dus niet door het noodlot werd gespaard is zij geenszins voornemens werkeloos in al deze verliezen te berusten.

De „Wederopbouw” welke thans allerwegen plaats vindt zal ook energiek door „Het Ivoren Kruis” worden aangevat en binnenkort zal onze vereeniging door een serie nieuwe uitgaven van haar activiteit doen blijken.

Bij alle rampspoeden welke de vereeniging hebben getroffen dreigde er zich nog een te zullen voegen toen de voorzitter den wensch kenbaar maakte te willen aftreden. Gelukkig kon dit onheil te elfder ure nog bezworen worden en werd het Dagelijksch Bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: J. J. Backer Dirks, P. Ch. Willems
 re Secretaris, F. J. N i n c k B l o k Penningmeester, G. A. H. E i b r i n k
 J a n s e n Vice-Voorzitter, C. N. v a n R i j s w i j k 2e Secretaris,
 M. v a n D u r e n Archivaris, A. L. J. C. v a n H a s s e l t en H. C.
 K r a n e n b u r g Commissarissen.

Tot slot zou „Het Ivoren Kruis” een vriendelijk verzoek willen richten tot die collega's welke misschien in het bezit zijn van vroegere uitgaven of van correspondentie met onze vereeniging of zij bereid zijn deze bescheiden eventueel af te staan ten einde het archief weer zooveel mogelijk te kunnen restaureeren.

Mogen overigens vele collegae de werkzaamheden van „Het Ivoren Kruis” steunen door zich, voor zoover zij dit niet reeds deden, op te geven als lid!