

BERICHTEN EN VARIA



„In MEMORIAM TINUS EN MOEKE NEBBELING”

Drie jaren nadat wij *Moeke Nebbeling* de laatste eer hadden bewezen op het kleine kerkhofje te Linschoten, is thans ook *Tinus* de eeuwige rust ingegaan. Wel vreeselijk was zijn einde: in de autobus, die op Zondag 23 Februari j.l. is verongelukt in den Hollandschen IJssel bij Moordrecht, heeft hij gezeten en toen men hem eruit had gehaald bleken de levensgeesten reeds te zijn geweken.

Wie herinnert zich niet de „keuken van Payenborgh”? Wie heeft daar niet vele malen gezeten met zijn en haar medestudenten? Altijd stond *Moeke* voor ons klaar om koffie in te schenken, ons bemoedigend toe te spreken als het tegenliep „op zaal” of „op techniek”. En was het den 30en October, dan was er feest in de „keuken”, want dan was *Moeke* jarig en werd zij door ons allen erg verwend met veel bloemen en andere geschenken.

Tinus was voor ons altijd de goeierd die ons zooveel hielp als hij maar kon en hij was bijna altijd „student mée”, met zijn grollen en grapjes. Was je afgestudeerd, dan gebeurde het heel vaak dat ook *Tinus* een borrel mee dronk op den goeden afloop en menig kistje geurige sigaren verhuisde dan naar de keuken van Payenborgh.

Het afscheid van de studenten van Payenborgh was tevens het afscheid van *Tinus* van de kliniek; hij kon aan de nieuwe toestanden aan den Jutphaasscheweg niet meer wennen en werd dan ook op verzoek gepensionneerd. In Linschoten heeft hij zijn laatste levensjaren rustig gesleten, al kwam hij nog vaak te Utrecht naar de kippenmarkt.

27 Januari 1938 hebben ondergeteekenden *Moeke* persoonlijk de laatste eer bewezen op het kerkhofje te Linschoten en heb ik, eerste ondergeteekende, met een kort woord aan de geopende groeve namens vele oud-studenten een woord van afscheid en dankbaarheid gesproken, waarvoor *Tinus* en de familie ons toen zeer dankbaar waren. Hoe gaarne hadden wij ook ditmaal bij het graf van *Tinus* gestaan, doch de omstandigheden, reismoeilijkheden, enz. waren oorzaak dat het ditmaal bij een schriftelijk bewijs van deelneming en een krans is moeten blijven.

Moge dit „In Memoriam” voor de nagelaten betrekkingen het bewijs

zijn dat vele oud-studenten zich Tinus en Moeke nog levendig herinneren en dat bij die herinnering steeds weer de dankbaarheid boven komt, voor al datgene, wat die beiden ons in onzen studententijd aan levensblijheid hebben geschonken. Dat zij thans in vrede mogen rusten!

P. M. A. HUURMAN.

J. M. LUBBERS.

M. VERMOOTEN.

A. P. VOERMANS.

GIREERT NIET OP VRIJDAG!

Wij ontvingen van de ambtenaren bij den Post-, Chèque- en Girodienst het verzoek onze lezers op te wekken niet op Vrijdag te gireeren, aangezien daardoor hun vrije Zaterdagmiddag in gevaar werd gebracht. Wij voldoen hierbij gaarne aan dit verzoek.

Bevorderd tot tandarts:

R. H. v. d. Lustgraaff, J. M. van de Heerendonk,
H. C. Helden, J. L. Krom, J. H. Lunshof.

**MEDEDEELINGEN INZAKE DE OFFICIEELE
TANDARTSENPOLIS DER NEDERLANDSCHE
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER
TANDHEELKUNDE EN BETREFFENDE
ADVIEZEN OP ASSURANTIE-GEBIED**

**OFFICIEELE
TANDARTSENPOLIS**

De officieele tandartsenpolis, welke de Nederl. Mij tot Bev. der Tandheelkunde, door bemiddeling van haren adviseur den Heer Götzen arrangeerde bij de Verzekerings Bank „de Nieuwe Eerste Nederlandsche” dekt op bijzonder ruime en gunstige voorwaarden de ongeschiktheid tot uitoefening der tandheelkundige praktijk.

Omtrent de groote beteekenis voor de tandartsen en het bijzondere karakter dezer verzekering lichten wij U, zonder eenige verplichting Uwerzijds, gaarne volledig in.

**ANDERE
VERZEKERINGEN**

Verder is onze Heer Götzen steeds ter dispositie van de leden, teneinde hen met objectieve voorlichting ter zijde te staan in alle andere voorkomende assurantie zaken zoowel bij afsluiting, wijziging en schaderegeling etc. van nieuwe als reeds bestaande verzekeringen.

Wendt U zich dus steeds vrijblijvend tot onderstaand adres:

HÖRCHNER & GÖTZEN
AFDEELING ASSURANTIËN
Heerengracht 237 — Amsterdam.
Telefoon 47755, 47756, 47757, 49555.

(Advertentie)