

GOUDEN JUBILEUM ALBERT JOACHIM

1901—1951

In Juni aanstaande zal het een halve eeuw geleden zijn, dat Albert Joachim, onze algemeen bekende, populaire en sympathieke Brusselse collega zijn tandheelkundig diploma behaalde.

In die 50 jaren heeft de jubilaris kans gezien zich niet alleen te Brussel een van de meest bekende en geziene praktijken te vormen, maar tevens in het Belgische en het internationale tandheelkundig leven een zeer vooraanstaande rol te spelen.

Hij was jarenlang bestuurslid, daarna Voorzitter van de Association Générale des Dentistes de Belgique; sinds vele jaren is hij de bekwame hoofdredacteur van het „Journal Dentaire Belge”, afgevaardigde van zijn land in de Conseil Exécutif van de F.D.I., adjunct-secretaris, daarna vice-voorzitter van deze Federatie, welke laatste positie hij nog steeds met gezag inneemt, voorzitter van de Commission de Législation van die organisatie, voorzitter van de internationale „Fondation Dentaire Documentaire”.

En dan — vanzelfsprekend — is hij lid geweest van een onnoemelijk groot aantal commissies ad hoc en heeft hij, voordat de opleiding in België afdoende was geregeld, deel uitgemaakt van de docentenstaf, die het Onderwijs in de Chaussée d'Etterbeek heeft gegeven etc. etc..

Maar bovenal was en is hij de man naar wie een ieder ging en gaat, die raad en/of steun behoefde in moeilijke ogenblikken, zeker wetende dat hij dan een advies zou krijgen, eerlijk, betrouwbaar en gegeven met een grote kennis van zaken.

Albert Joachim is zowel in de Belgische als in de internationale tandheelkunde een traditie geworden; zijn zeer talrijke vrienden in binnen- en buitenland zien in hem al die eigenschappen verenigd, die men zo gaarne als het ideaal stelt van de tandarts en zijn smaakvolle en gastvrije woning, waar zijn vrouw hem al die jaren zo trouw en met zo grote charme terzijde heeft gestaan, is talloze malen het centrum geweest waar men zich verzamelde, om — bij een voortreffelijke dis — de ernst en de luim te ondergaan, die ten slotte voert tot het ontstaan van hechte vriendschapsbanden.

Aan het einde van de jaarvergadering der F.D.I. in Brussel over weinige weken, zal dit jubileum worden herdacht en zonder twijfel zullen velen zich verheugen, de gelegenheid te hebben dit zo bij uitstek sympathieke echtpaar dank te brengen en hulde tevens voor het zeer vele dat zij — tezamen — hebben gedaan voor de bevordering van al datgene wat in de huidige tijd veelal zo smartelijk wordt gemist!

CH. F. L. NORD