

BIJ DE OVERSTROMINGSRAMP

Na de zware beproevingen van een recent verleden, uit welke gevolgen ons land zich op alom bewonderde wijze heeft omhoog gewerkt en voor een goed deel bevrijd, heeft een natuurramp van ongekende omvang ons land geteisterd. Op het oogenblik waarop dit wordt geschreven zijn de afmetingen van deze calamiteit nog aan de genade der aanhoudende dreiging overgeleverd al wordt het menselijk en technisch mogelijke met alle beschikbare mankracht en middelen ter beteugeling in de strijd tegen de elementen geworpen.

Aller gevoelens en gedachten gaan uit naar de slachtoffers, die aan het verwoestende geweld niet konden ontkomen en men durft zich geen voorstelling te maken van de ellendige toestand van hen, wier aanvankelijke hoop op redding hoe dan ook, na vele uren van slopende uitputting niet meer werd vervuld . . .

Ook drukt ons de gedachte aan het zielige lot van de talloze dieren, voor wie geen enkele redding beschikbaar kon worden gesteld en die gedoemd waren op jammerlijke wijze om te komen.

Nog gelukkig te prijzen zijn zij, die aan de ondergang zijn ontsnapt, al zijn zij zwaar met droefenis en zorg vervuld over verlies van verwanten en wat hen verder door de onweerstaanbare vloed is ontnomen.

De geest- en veerkracht, welke ons volk bij het morele en materiële herstel heeft weten op te brengen, was ook nu weer aanstonds paraat om voortvarend hulp te bieden en de eerste nood te lenigen.

Het weldadig aandoende en bemoedigende medeleven, zomede de daaraan verbonden buitenlandse hulp in velerlei vorm van verre en nabij, kwam de spontane bereidheid van het eigen land op treffende wijze ondersteunen. Ook nu zal het zich in alle geledingen van zijn beste zijde laten kennen en met alle beschikbare geestelijke en stoffelijke krachten en middelen zich inspannen om ook deze ramp te boven te komen.

Een opwekking aan onze lezers om hun aandeel daarin te nemen kan gevoeglijk achterwege blijven; zijn deel heeft een ieder, als deze regels verschijnen, reeds bijgedragen.

Een vak als het onze leent er zich weinig toe om op specifieke wijze mede te werken om het eerste leed te verzachten. Op wat de tandartsen als zodanig ten dienste kunnen stellen heeft het Dagelijks Bestuur van de Maatschappij bij haar leden reeds een vanzelfsprekend beroep gedaan. Dat daarnaast — dank zij het genereuze initiatief van een der collega's — beproefde hulp te water door de Maatschappij rechtstreeks de autoriteiten kon worden aangeboden — moge bescheidenlijk worden geboekstaafd.

Al zal de openbare aandacht bij voortdurende geconcentreerd blijven op de rampspoed van het oogenblik in al zijn verwickelingen, het maat-

schappelijke leven herneemt noodwendig zijn gewone gang. Dit is een gebiedende eis, al was het slechts vanwege de ontzaglijke bres, die niet alleen in het materiële bestaan der getroffen gebieden, maar evenzeer in onze nationale economie moet worden gedicht. Welke offers daarvoor ook dienen te worden gebracht, ons volk zal de middelen weten te vinden om zijn taak in deze tot een goed einde te brengen. Het jongste verleden geeft alle recht om dit te verwachten.