

## INGEZONDEN

### HET ZIEKENFONDSCONFLICT

BALLADE VAN DE NEDERLANDSCHE TANDARTS

(met oprechte excuses aan J. W. F. Werumeus Buning)

Er waren drie grooten van Gods gena  
Waar de student van hoort  
Pupillen van Sint Apollonia  
En de tandarts boorde voort.  
Van Miller en Black en Kantorowicz  
Heeft de student met vreugde gehoord  
En al leek het ook allemaal voor niets  
De tandarts, hij boorde voort.  
Eens heeft hem een rivier gewenkt  
Wijl er iets te leeren viel.  
Toen heeft hij haar water met fluor gedrenkt  
Van Culemborg tot Tiel.  
De Fondsen liet dit alles koud  
Geen caries baart hun zorg,  
Voor hen stroomt het water, zoet of zout  
Van Tiel naar Culemborg.

Vier honderd boren doen Utrecht dreunen  
En nóg een paar honderd Groningen.  
Maar geen boor kan zóó in het donker kreunen  
Als de docenten in hun woningen.  
Den patient hebben de Fondsen zijn recht ontzegd  
Zijn bede om hulp gesmoord.  
Maar de tandarts bracht dit in 't gevecht  
Want hij had hun kreet gehoord.

Eén boorde er voor de laatste maal  
En hij juichte toen hij viel  
Want hij stierf voor een prachtig ideaal  
En God heeft nu zijn ziel.  
De tandarts boort onverdroten voort  
Maar kom niet zijn vak te na  
Want dàn wordt verwoed zijn stem gehoord  
Van Vaals tot Appelscha!

Men heeft zijn werk verdacht gemaakt  
Getwijfeld aan zijn woord  
Maar hij heeft voor de patient gewaakt  
Want de tandarts, hij boorde voort.  
Hij heeft toen gestreden voor d' eer en het recht  
Gestreden met zijn groep  
En hij kreeg wat hij wenschte en dat was niet slecht:  
't Was de Vrijheid van zijn Beroep!